



Grafdetail begraafplaats Daalseweg.

Stichting In Paradisum is op zoek naar nieuwe Vrienden

NIJMEGEN – De Nijmeegse stichting In Paradisum roept belangstellenden op om zich aan te sluiten bij de Vrienden van Daalseweg om onder meer de publicatie van een boek over de geschiedenis van begraafplaats Daalseweg mogelijk te maken. Stichting In Paradisum zoekt donateurs die de publicatie mogelijk maken.

Het boek 'Daalsweg' voert de lezer langs de vele graven en grafkelders. Niet alleen bekende grafmonumenten, zoals dat van de familie Veerkamp of Louis Sévèke, krijgen aandacht, ook veel minder bekende maar prachtige graven en interessante mensen worden belicht.

"Voor het eerst in het bestaan van Daalseweg verschijnt er een publicatie over haar boeiende, soms onstuimige geschiedenis. Voor eenieder, geïnteresseerd in de geschiedenis van Nijmegen in het algemeen of in de begraafplaats aan de Daalseweg in het bijzonder, een absolute must", aldus stichting In Paradisum.

Aansluiten bij Vrienden van Daalseweg kan door het storten van minimaal 35 euro. Het geeft u recht op één boek dat in 2022 uitkomt. Bedrag overmaken op NL86 ABNA 0475424336 van Stichting In Paradisum met vermelding 'Vrienden Daalseweg' én uw (e-mail)adres.